

19 T/M 25 MAART 2018

WEEK VAN DE HOOP



PO, GROEP 1, 2 EN 3 'LENNE EN LUCAS'

Handleiding leerkracht

Beste leerkracht,

Leuk dat je klas meedoet met de Week van de Hoop! Misschien hebben jullie dat vorig jaar ook gedaan. Het thema was toen 'Ik heb hoop'. Lenne en Lucas gingen op zoek naar de verdwenen (lente)kleuren en nieuw leven.

Dit jaar vinden de poppen het een beetje moeilijk om hun speelgoed te delen als ze samen spelen, maar komen ze tot de ontdekking dat dit veel fijner is! De kinderen leren dat je ook hoop kunt uitdelen aan andere mensen, door iets liefs te doen voor iemand.

Het lesmateriaal bestaat uit vier lessen van 20 minuten en begint iedere dag met een kort filmpje van Lenne en Lucas. De lessen zijn geschreven voor het digibord (digiboard.ikhebhoop.nl) of de laptop en zijn te gebruiken via de app.

- Les 1 Samen spelen, samen delen
- Les 2 Koekjes bakken met Lenne en Lucas
- Les 3 Samen uitdelen
- Les 4 Alles delen!?



PO, GROEP 1, 2 EN 3 'LENNE EN LUCAS'

Les 1 Samen spelen, samen delen

Lesvoorbereiding

Benodigheden: lesmateriaal via digibord of app, zachte bal

Doet jouw school mee met de actiedag* op woensdag? Dan is er waarschijnlijk in de afgelopen tijd voor alle klassen al een concrete actie bedacht. Gebruik de eerste dagen om deze actie met de kinderen voor te bereiden!

Is er geen schoolbrede actiedag gepland? Bedenk dan wat je zelf met de kinderen uit jouw klas kunt ondernemen. Hoe kunnen jullie hoop delen binnen een kilometer rond jullie school? Voorbeeld: bak op dinsdag koekjes die je op woensdag uit kunt delen in het verpleeghuis.

* Alle informatie over de actiedag vind je online op de website van de Week van de Hoop, www.ikhebhoop.nl

1. Kijk met elkaar het filmpje van Lenne en Lucas.
2. Praat met de leerlingen over de emoties van Lenne en Lucas in het eerste deel van het filmpje (de ruzie). Welke pop is boos? En welke is verdrietig? Zijn de leerlingen ook weleens zo boos of verdrietig geweest? Wat gebeurde er toen? Hoe voelde dat?
3. Kijk nog een keer naar het laatste deel van het filmpje. Hier kijken de poppen heel anders. Wat zouden ze nu voelen? Hoe komt dat?
4. Lenne en Lucas zijn samen met het speelgoed aan het spelen. Wat betekent 'samen spelen, samen delen'?
5. Vertel dat jullie even kort gaan oefenen met samen spelen, samen delen. Groep 1 doet een balspel, groep 3 maakt gezamenlijk een fantasieverhaal. Kijk naar het niveau van groep 2 en kies één van deze opties.

Groep 1: Dit spel kan in de kring worden gespeeld, zowel binnen als buiten. Vertel vooraf dat we met de hele klas een rolbalspel gaan doen, en dat je wilt dat iedereen een keer aan de beurt komt. Neem een zachte bal. Laat de kinderen in een kring staan, of op hun stoel in de kring zitten. Noem een naam en rol de bal voorzichtig naar dit kind toe. Dit kind doet hetzelfde naar iemand anders. Houd als leerkracht in de gaten of iedereen de bal een keertje krijgt en stimuleer de kinderen daar ook op te letten.

Groep 2: Maak met de hele klas een eigen verhaal. Begin met "Er was eens.... en verzin dan zelf de eerste zin. Bijvoorbeeld: "Een klein zwart hondje". Het kind dat het dichtst bij jou zit, verzint de volgende zin, en zo verder tot de hele klas aan de beurt is geweest. Sluit zelf het fantasieverhaal af, eventueel met "en ze leefden nog lang en gelukkig".



PO, GROEP 1, 2 EN 3 'LENNE EN LUCAS'

Les 2 Koekjes bakken met Lenne en Lucas

1. Vraag in een kort gesprek terug of de leerlingen nog weten waar het deze week over gaat. Welk verhaal van Lenne en Lucas hebben we gisteren meegemaakt?
2. Zing een paar liedjes over delen en iets goeds doen voor iemand anders. Bijvoorbeeld:
 - Samen spelen, samen delen; <https://www.youtube.com/watch?v=XOqVKgpRDF4>
 - Eerlijk Delen – Elly en Rikkert; https://www.youtube.com/watch?v=NKulznwN_Rg
3. Vertel dat er veel leuke dingen gebeuren in de wereld. Het lijkt dan net of de zon schijnt. Er worden bijvoorbeeld baby's geboren, het is al weer een beetje warmer buiten nu het lente wordt, je gaat misschien wel eens naar de kinderboerderij. Vraag aan de leerlingen of ze meer voorbeelden van fijne dingen kunnen bedenken. Vertel dat er daarnaast ook hele nare dingen in de wereld zijn. Het lijkt dan net alsof het donker is. Kunnen de kinderen daar zelf voorbeelden van geven? (Help ze anders op weg met voorbeelden als oorlog, ruzie maken, ziekte, alleen zijn). Schrijf de genoemde voorbeelden eventueel op wit (fijne dingen) en zwart (nare dingen) papier.
4. Grijp terug op de voorbeelden die de kinderen net gaven over nare dingen. Vraag hoe de kinderen zelf zouden kunnen helpen. Wat zouden de kinderen kunnen doen of (uit)delen aan mensen die iets naars meemaken? Denk aan: iets aardigs zeggen tegen iemand die alleen is, geld inzamelen voor een goed doel, een tekening voor iemand maken, iemand helpen met opruimen, zelf niemand uitlachen of plagen, bij iemand op bezoek gaan, bidden.
5. Hebben de kinderen zelf weleens meegemaakt dat iemand iets fijns voor hen deed? Hoe was dat?
6. Vertel dat als je iets goeds doet voor iemand anders, je eigenlijk hoop uitdeelt. Je brengt iemand dan een beetje licht in het donker. Als jij aan iemand hoop uitdeelt, gaat de ander geloven dat er weer iets goeds aankomt, dat het niet altijd donker blijft. Neem een voorbeeld dat net door één van de kinderen verteld is, of zeg zelf: Stel dat je een opa hebt die al oud is en vaak alleen. Jij hebt een mooie tekening voor hem gemaakt en gaat hem die brengen. Hoe voelt opa zich dan? Bespreek nog wat voorbeelden die gegeven zijn en vraag hoe de ander zich voelt als jij hoop hebt uitgedeeld.
7. Doe vandaag een voorbereidende activiteit voor de actiedag van morgen. Bak bijvoorbeeld vast koekjes of maak een stapel kleurplaten om uit te delen.





PO, GROEP 1, 2 EN 3 'LENNE EN LUCAS'

Les 3 Samen uitdelen

1. Kijk samen naar het filmpje van Lenne en Lucas
2. Vertel de kinderen dat jullie zo meteen vertrekken naar de locatie voor jullie actie. Leg uit wat de kinderen daar tegenkomen. Jullie gaan samen hoop uitdelen (aan de mensen daar)! Maak tijdens de actie een filmpje van wat jullie doen.
3. Deel de filmpjes die je hebt gemaakt in de app van de Week van de Hoop. Door het uploaden van het filmpje bouw je mee aan een digitale Wall of Hoop. Daarmee inspireren we elkaar om hoop te blijven uitdelen!

Les 4 Alles delen?!

1. Denk samen met de kinderen terug aan de lessen van de afgelopen week. Weten de leerlingen nog wat Lenne en Lucas allemaal hebben beleefd?
2. Wat vonden de kinderen het leukst van deze week? Haal samen herinneringen op en geniet nog even na van de beelden die jullie zelf hebben gemaakt.
3. Kijk samen met de leerlingen het laatste filmpje van Lenne en Lucas. Moet je altijd alles met elkaar delen? Praat hier met de leerlingen over door.
4. Bedankt voor het meedoen met de Week van de Hoop 2018!

TIP: Wij vinden het leuk om te zien wat jullie doen! Maak een filmpje van de actie van je klas en stuur die in via de Ik heb Hoop app

